



**ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI**

ΦΥΛΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI

Γεια σας, είμαι η Severn Suzuki και μιλάω εκ μέρους της E.C.O.- Περιβαλλοντική Παιδική Οργάνωση.

Είμαστε μια ομάδα παιδιών, δώδεκα και δεκατριών ετών, από τον Καναδά που προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά: η Vanessa Suttie, η Morgan Geisler, η Michelle Quigg και εγώ.

Συγκεντρώσαμε μόνες μας όλα τα χρήματα για να ταξιδέψουμε έξι χιλιάδες μίλια και να σας πούμε, ενήλικες, ότι πρέπει να αλλάξετε τρόπο.

Ερχόμενη εδώ σήμερα, δεν έχω κρυφή ατζέντα. Παλεύω για το μέλλον μου.

Το να χάσω το μέλλον μου δεν είναι σαν να χάνω στις εκλογές ή μερικές μετοχές στο χρηματιστήριο.

Είμαι εδώ για να μιλήσω για όλες τις επόμενες γενιές.

Είμαι εδώ για να μιλήσω εξ ονόματος των πεινασμένων παιδιών σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι κραυγές δεν ακούγονται.

Είμαι εδώ για να μιλήσω για τα αμέτρητα ζώα που πεθαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη γιατί δεν έχουν πουθενά να πάνε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην τα ακούσουμε.

Φοβάμαι να βγω στον ήλιο τώρα λόγω της τρύπας του όζοντος. Φοβάμαι να αναπνεύσω τον αέρα γιατί δεν ξέρω τι χημικά περιέχει.

Πήγαινα για ψάρεμα στο Βανκούβερ με τον μπαμπά μου μέχρι που μόλις πριν από λίγα χρόνια βρήκαμε ένα ψάρι γεμάτο καρκίνο. Και τώρα ακούμε για ζώα και φυτά που εξαφανίζονται κάθε μέρα - εξαφανίζονται για πάντα.

Στη ζωή μου, έχω ονειρευτεί να δω μεγάλα κοπάδια από άγρια ζώα, ζούγκλες και τροπικά δάση γεμάτα πουλιά και πεταλούδες, αλλά τώρα αναρωτιέμαι αν θα υπάρχουν καν για να τα δουν τα παιδιά μου.

Έπρεπε να ανησυχείς για αυτά τα μικρά πράγματα όταν ήσουν στην ηλικία μου;

Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και όμως, ενεργούμε σαν να έχουμε όλο τον χρόνο που θέλουμε και όλες τις λύσεις.





**ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI**

**ΦΥΛΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI

Είμαι μόνο ένα παιδί και δεν έχω όλες τις λύσεις, αλλά θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι ούτε εσείς τις έχετε!

Δεν ξέρετε πως να διορθώσετε την τρύπα του όζοντος.

Δεν ξέρετε πως να επαναφέρετε τον σολομό από μια νεκρή ροή.

Δεν ξέρετε πως να φέρετε πίσω ένα ζώο που έχει εξαφανιστεί.

Και δεν μπορείτε να φέρετε πίσω δάση που κάποτε φύτρωναν εκεί που τώρα υπάρχει έρημος.

Εάν δεν ξέρετε πως να το διορθώσετε, σταματήστε να το σπάτε!

Εδώ, μπορεί να είστε εκπρόσωποι των κυβερνήσεών σας, επιχειρηματίες, διοργανωτές, δημοσιογράφοι ή πολιτικοί, αλλά είστε επίσης μητέρες και πατέρες, αδέρφια και αδερφές, θείες και θείοι. Και όλοι είστε παιδί κάποιου.

Είμαι μόνο ένα παιδί, αλλά ξέρω ότι είμαστε όλοι μέρος μιας οικογένειας, πέντε δισεκατομμύρια ισχυροί άνθρωποι, στην πραγματικότητα 30 εκατομμύρια είδη και όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα, νερό και έδαφος. Τα σύνορα και οι κυβερνήσεις δεν θα το αλλάξουν ποτέ αυτό.

Είμαι μόνο ένα παιδί, αλλά ξέρω ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και πρέπει να ενεργούμε ως ένα ενιαίο σύνολο με έναν και μοναδικό σκοπό.

Στον θυμό μου, δεν είμαι τυφλός και στον φόβο μου, δεν φοβάμαι να πω στον κόσμο πως νιώθω.

Στη χώρα μου, παράγουμε τόσα πολλά απόβλητα, αγοράζουμε και πετάμε, αγοράζουμε και πετάμε, αγοράζουμε και πετάμε. Κι όμως οι βόρειες χώρες δεν θα μοιραστούν με εκείνες που έχουν ανάγκη. Ακόμα κι όταν έχουμε περισσότερα από αρκετά, φοβόμαστε να μοιραστούμε, φοβόμαστε να χάσουμε μέρος του πλούτου μας.

Στον Καναδά, ζούμε μια προνομιακή ζωή, με άφθονο φαγητό, νερό και στέγη - έχουμε ρολόγια, ποδήλατα, υπολογιστές και τηλεοράσεις. Η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για δύο ημέρες.





**ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI**

ΦΥΛΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI

Πριν από δύο μέρες εδώ στη Βραζιλία, σοκαριστήκαμε όταν περάσαμε λίγο χρόνο με μερικά παιδιά που ζούσαν στους δρόμους.

Αυτό μας είπε ένα παιδί: «Μακάρι να ήμουν πλούσιος και αν ήμουν, θα έδινα σε όλα τα παιδιά του δρόμου φαγητό, ρούχα, φάρμακα, στέγη, αγάπη και στοργή».

Αν ένα παιδί στο δρόμο που δεν έχει τίποτα, είναι πρόθυμο να μοιραστεί, γιατί εμείς που τα έχουμε όλα είμαστε ακόμα τόσο άπληστοι;

Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι αυτά είναι παιδιά της ηλικίας μου, ότι έχει τεράστια διαφορά το πού γεννιέσαι, ότι θα μπορούσα να είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που ζουν στις Φαβέλες του Ρίο. Θα μπορούσα να είμαι ένα παιδί που πεινάει στη Σομαλία, θύμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή ζητιάνος στην Ινδία.

Είμαι μόνο παιδί, αλλά ξέρω ότι αν όλα τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τον πόλεμο ξοδεύονταν για την εύρεση περιβαλλοντικών απαντήσεων και τον τερματισμό της φτώχειας, τι υπέροχο μέρος θα ήταν αυτή η γη!

Στο σχολείο, ακόμα και στο νηπιαγωγείο, μας μαθαίνετε πως να φερόμαστε στον κόσμο. Μας διδάσκετε:

να μην τσακωνόμαστε με τους άλλους,
να λύνουμε τις διαφορές μας,
να σεβόμαστε τους άλλους,
να καθαρίζουμε,
να μην πληγώνουμε άλλα πλάσματα
να μοιραζόμαστε- να μην είμαστε άπληστοι.

Τότε γιατί βγαίνετε έξω και κάνετε αυτά που μας λέτε να μην κάνουμε;





**ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI**

ΦΥΛΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ SEVERN CULLIS SUZUKI

Μην ξεχνάτε γιατί παρακολουθείτε αυτά τα συνέδρια, για ποιον το κάνετε - είμαστε τα δικά σας παιδιά.

Εσείς αποφασίζετε σε τι κόσμο θα μεγαλώσουμε. Οι γονείς θα πρέπει να μπορούν να παρηγορούν τα παιδιά τους λέγοντας «όλα θα πάνε καλά», «δεν είναι το τέλος του κόσμου» και «κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείτε να μας τα λέτε πια αυτά.

Είμαστε ακόμη στη λίστα των προτεραιοτήτων σας;

Ο μπαμπάς μου λέει πάντα «Είσαι αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες».

Λοιπόν, αυτό που κάνετε με κάνει να κλαίω τη νύχτα. Εσείς οι μεγάλοι λέτε ότι μας αγαπάτε. Αλλά σας προκαλώ, κάντε τις πράξεις σας να αντικατοπτρίζουν τα λόγια σας.

Σας ευχαριστώ.

